

Hallo en fijn u te begroeten bij de nieuwe PPL POST.

Mijn naam is Agnes Buisman. Ik ben Medisch Pedicure en ik verzorg per kwartaal de PPL POST.

In deze POST geef ik voetverzorgende tips, adviezen en weetjes en ik probeer u iets mee te geven van dit prachtige vak en waarom het zo belangrijk is om uw voeten goed te verzorgen. Kortom ik hoop u te mogen begroeten als lezer van deze Post.

Dit kwartaal gaat de Post over

Succes en dankbaarheid

Waar komt het woord succes vandaan?

Succes is overgenomen uit het Frans. Het woord is voortgekomen uit het Latijnse werkwoord succedere. Dat woord betekent onder andere 'lukken, slagen', en deze betekenis vinden we terug in de betekenis van ons woord succes: 'goede uitslag, geluk, bijval, voorspoed'.

Onze taal.nl

Succes is er in alle soorten en maten. Sommige successen zijn groot en sommige zijn klein. Sommige successen zijn zichtbaar en andere voel je alleen van binnen. Maar welk soort succes het ook is, het wordt je vaak toegewenst als je één of andere vorm van een prestatie neer moet zetten.

O en niet te vergeten, er word je soms ook wel eens sùcces gewenst om een reden die niet altijd even leuk is. Bijvoorbeeld dat jij graag iets wilt en iemand anders gunt het jou niet. Dat soort sarcastische succes.... daar heb ik het nu niet over.

Na deze inleiding kan ik jullie vertellen dat ik geslaagd ben voor mijn opleiding tot doktersassistente. Ik ben in deze opleiding dus heel succesvol geweest. Tijdens mijn opleiding heb ik veel examens en proeves gedaan en elke keer heb ik veel succeswensen gekregen. Ze kwamen uit alle hoeken en van iedereen die maar op de hoogte was dat ik weer een examen of een proeve had.

Succes, het is maar een woordje maar wel een positief woord, gedragen door een goed gevoel. Een woord om je steun mee te zeggen, dus een steunwoord.

Vanaf deze plek wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie steun en betrokkenheid. Het heeft mij goed gedaan.

Om tot dit succes te komen, moest er natuurlijk wel iets gebeuren. Een aanleiding. Voor mij was het de lockdown van 2020. Het bleek en ook nog steeds blijkt dat wij als medisch pedicures vallen onder de contact beroepen. En hoe ruim de financiële toezeggingen toentertijd ook waren, ze kwamen niet... En helaas, ook ik kan niet leven van de lucht☺ En als ik ergens een hekel aan heb, dan is dat wel dat ik niet in mijn eigen onderhoud kan voorzien, dus vandaar mijn keuze om mij te laten omscholen tot een vitaal beroep maar wel weer één in de zorg, want ik hou van de zorg in bijna al zijn facetten.

Nu opeens na mijn laatste stagedag ben ik klaar met mijn opleiding. Alle doelen zijn behaald, de laatste handtekeningen zijn gezet en mijn allerlaatste portfolio is op

school ingeleverd. Raar gevoel. Vorige week zat ik er nog middenin en nu heb ik niks meer. Van heel druk bezette stage, school- en werkdagen naar zomaar opeens niks meer. Ik had mij er op verheugd maar ik merkte toch dat ik wel wat moeite had met de vrij gekomen vrije tijd. Dit duurde gelukkig maar een dag en dankzij dit mooie weer van de afgelopen paar vrije dagen, kon ik er toch ook weer van genieten.

Tijdens mijn opleiding moest ik natuurlijk flexibel zijn want de woensdagen werden mijn schooldagen. Ik kon dus niet meer pedicuren op deze dagen. Gelukkig merkten de meesten van jullie daar nog weinig van. Maar er kwam een moment dat ik wel moest anticiperen naar het moment dat ik stage moest gaan lopen. Dit betekende voor een aanzienlijk aantal cliënten dat ik hen niet meer kon bedienen. Ik heb hen in kennis gesteld en er is een andere (ambulant) medisch pedicure ingeschakeld. Dit is goed geregeld en daar ben ik nog steeds dankbaar voor.

Nadat ik deze groep niet meer kon bedienen heb ik ook besloten om geen nieuwe cliënten meer aan te nemen tenzij men in de laatste fase zat, want ik weet hoe moeilijk het is om aan een ambulant medisch pedicure te komen.

Toen ik wist waar en wanneer ik precies stage moest lopen kon ik verder bedenken hoe ik mijn bedrijvigheid door mijn stage kon loodsen. Gelukkig kon ik bij jullie op de vrijdagen terecht en bij sommigen op de zaterdagen en heel af en toe een doordeweekse avond na mijn stage. Iedereen werkte mee en daar ben ik ook dankbaar voor.

Ik heb dus met succes mijn doel gehaald en nu is het tijd om te bekijken hoe ik mijn diploma vorm kan geven, maar ook kan blijven pedicuren, want dat is toch wat ik wil.

Er kwam voor mij een mooie kans voorbij, ingegeven door een docent van school die in de avonduren bij Dokterswacht Friesland werkt. Zij vertelde zo enthousiast over haar werk dat ik vroeg of ik een keer mee mocht naar haar werk om te bekijken of het iets voor mij zou zijn. Dit mocht.

Van het één kwam het ander en ik ben per 1 september 2022 aangenomen als Triagist bij Dokterswacht Friesland.

Voor mij is dit het beste uit twee werelden. Ik kan blijven pedicuren en ik zit weer een stukje in loondienst om eventuele lockdowns te kunnen ondervangen. En niet onbelangrijk, ik ben nu ook weer veel meer thuis voor de kinderen. Win, win dus.

Nu voor mijn bedrijf en voor jullie als cliënt het belangrijkste... Hoe enthousiast ik ook ben, ik ben natuurlijk geen superwoman en ik hou ook erg van vrije tijd om niks te doen.

Ik heb daarom besloten om in ieder geval tot januari 2023 geen nieuwe cliënten aan te nemen en te bekijken hoe het gaat met het werken bij Dokterswacht Friesland in combinatie met pedicuren.

In de komende kerstvakantie ga ik dit voor mijzelf evalueren en eventueel mijn plan bijstellen.

Ik houd jullie op de hoogte.

Net als bij mij, staat voor jullie ook de zomervakantie weer voor de deur. Ik ga er daarom naar goed gebruik weer 6 weken tussenuit☺

Ik wens jullie een hele fijne zomer toe en graag tot na de zomervakantie.

